



Even een seintje....

Even stilstaan....

Op 12 april jl vond in Nederhorst een indrukwekkende en hartverwarmende avondwake plaats voor Lia Smits, echtgenote van Bert en moeder van (oud)AHMK lid Leon, Helmut en Gert Jan. We wensen hen dat juist de mooie herinneringen aan Lia mogen blijven na deze droeve dagen. Heel veel sterkte.

Nog even terugblikken...

Klaverjastoernooi:

Het is alweer ruim een maand geleden dat het AHMK klaverjastournooi plaats vond. Een goede klassering in het verleden blijkt geen garantie te zijn voor een volgende beker (of niet Dirk) Albert kon nog een beetje de Smits kaart hegemonie doorbreken met een 2^e plaats. (Bert kampioen en Helmut 3^e plek)

Shantycafé in Maarssen:

Zondag 6 maart vond in het Theater 't Zand te Maarssen een inloop shantycafé plaats. Deze middag was georganiseerd door De Vechtse Parlevinkers uit Maarssen. Een aantal van ons was afgereisd naar Maarssen en had een hele gezellige middag! Dit was (en is) echt een aanrader!



De zaal was afgeladen vol en iedereen kon meezingen omdat er meerdere schermen hingen waar de teksten op projecteerd werden

Op koers

Dauwtrappen Hemelvaartsdag 5 mei

De komende weken is de agenda aardig gevuld (zie verderop in dit SEINTJE) en een van de activiteiten waar de route voor uitgezet gaat worden zal het jaarlijkse dauwtrappen met Hemelvaartsdag zijn. Vorig jaar een route over de Horstermeerdijk en weer wisten Albert en Ge plekjes te bewegwijzeren waar ik nog niet geweest was. Hoe de route dit jaar zal zijn is nog niet bekend en ook strikt geheim... Aansluitend zal het uitgeslapen Kriekenkoor zijn opwachting weer maken in het mooie gebouw van de IJclub. Nadere berichten volgen nog!

Twaalf uur van Ankeveen



Rondje na rondje, uur na uur, proberen de teams zoveel mogelijk geld binnen te slepen voor het goede doel. De portemonnee van toeschouwers raakt leeg, de geldboxen steeds voller. Heel Ankeveen is uitgelopen om de dorpelingen aan te moedigen... Met zo'n wervende uitnodiging moet je wel in trainings-

kamp.. We zijn vast begonnen. Het zal ongetwijfeld weer een groot feest worden op 9 juli rond de ijsbaan in Ankeveen en als het even kan zullen we dat ook muzikaal ondersteunen met een aantal zee- en meezingliederen. Hou deze dag vrij in je agenda! We komen er nog op terug.

Agenda:

De komende weken hoef je je niet te vervelen! De volgende optredens/activiteiten staan op de rol:

Zondag 17 april Partycentrum De Molen Ankeveen
Jan Andriessen 80 jaar !
Aanvang 16.30 uur

Dinsdag 26 april Feesttent Loosdrecht
Korenfestival de Sloep
Aanvang 21.45 uur (als laatste koor;
Eerste koor begint om 19.30 uur!!)

Zondag 1 mei Partycentrum De Molen Ankeveen
Rien vd Broek 80 jaar!
Aanvang 16.30 uur

Donderdag 5 mei IJclub Ankeveen
Dauwtrappen met aansluitend
miniconcert door uitgeslapen
Kriekenkoor

Zaterdag 4 juni Bussum
jubileum festival het Ruime Sop
tijden en plaats nog niet bekend

Zaterdag 2 juli Afsluitende barbecue

Zaterdag 9 juli We stoppen toch nog niet.... De 12
uur van Ankeveen rond de ijsbaan

Alle hens: Behouden vaart!

Gegroet

Rob