

Even een seintje....

We steken weer van wal!

Is de zomer voorbij en kunnen de wintertruien weer aan? Voor mij zit de vakantie er nog aan te komen, maar velen zijn al weer met het dagelijkse werk bezig.

De laatste keer dat we elkaar zagen zat heel Nederland nog volop in de Oranje roes. Zelfs tijdens de jaarlijkse afsluitende barbecue was menig in



het oranje. Ook dit jaar moesten we (helaas?) uitwijken naar de Kostelijke kassen aan de Middenweg vanwege het weer. Jammer dat de weergoden de eindfeestcommissie tegen werkten, maar dat maakte de barbecue er absoluut niet minder om! Perfect georganiseerd en nog beter gebakken door de Havenloze Vleesmeesters!

En de matroos van het jaar.....



werd **Rob Vermeulen!** De scheepsbel werd hem met een mooie speech aangeboden door Godewijn. Een terechte keus voor een duizendpoot die altijd klaar staat. Misschien niet altijd op de voorgrond, maar bereid een helpende hand toe te steken daar waar nodig! En in voor aparte ideeën! Wie komt er nu op een drive in bios in Ankeveen...

Op naar een nieuw seizoen!

We gaan er weer tegenaan! Er staan alweer de nodige optredens op de agenda. Achter de schermen wordt er volop gemailld en gebeld door de chef boekingen en optredens. Het allereerste optreden staat gepland voor 14 september a.s. in **Naarden**. Tijdens de open Monumentendag zal de **Kooljesbuurt** t/o rest.Fagel weten dat de havenloze mannen uit Ankeveen er zijn. We zullen daar vanaf 13.00 uur een aantal optredens verzorgen.

De Kooljesbuurt is waarschijnlijk het makkelijkst te bereiken vanaf de Amsterdamsestraatweg.



De eerste repetitie van **9 september a.s.** zal bekeken worden wat we die dag gaan zingen. Het nieuwe repetitierooster voeg ik bij deze nieuwsbrief. Er zou nog een kleine verandering in kunnen komen (bijv 5 mei) maar in principe is dit het schema!

Als optredens staan voorlopig gepland:

14 september	Naarden	Open Monumentendag
27 september	Weesp	Verzorgingshuis Oversingel
		25 jarig jubileum
4 november	Nederhorst	Verzorgingshuis De Kuijer
		Willem van Diermendag
Maart 15	Warmond	Shantifestival (planning!)

En wil je vast in de stemming komen:

5,6 en 7 september Groot shantifestival rond de Leuvehaven, Wijnhaven, Oude Haven en aan de Parkkade te Rotterdam